

Portret van Beethoven

In het atelier van het Papageno Huis waren een aantal jongeren al aan het werk met componist Beethoven als inspiratiebron. Want... Ludwig van Beethoven is 250 jaar geleden geboren. Door de corona crisis kunnen de Papageno jongeren niet verder werken aan hun opdracht in hun eigen atelier. Daarom zetten we de opdracht op de pagina van Papageno-in-contact en kan iedereen die het leuk vindt er mee aan het werk.

Floris Kortie weet heel veel over Beethoven, hij reisde met Vera Kooper naar heel veel theaters met zijn programma '250 jaar na Beethoven'. Dit zegt hij over het gezicht van de componist:

Er zijn ontzettend veel schilderijen en standbeelden van Beethoven gemaakt. Wat opvalt, is dat Beethoven een beetje boos kijkt.. Weet je hoe dat komt?

In de tijd dat Beethoven leefde maakte een kunstenaar die Franz Klein heette een levensmasker van kunstenaars en ook van Beethoven. Dat was geen pretje; je moest heel stilzitten met warme gips op je gezicht. Beethoven was iemand met weinig geduld en hij vond het vreselijk om te doen. Boos heeft hij het masker op de grond gegooid en het brak in zeven stukken. De kunstenaar heeft die stukken aan elkaar gelijmd en heeft zo toch een afdruk van zijn gezicht kunnen maken. In die tijd waren er nog geen foto's dus deze afdruk is de enige echte afbeelding van het gezicht van Beethoven. Niet zo gek dus dat iedereen denkt dat hij altijd boos was.

Portret:

Bij een portret denk je aan een tekening of schilderij van het gezicht maar een portret kun je ook heel anders maken bijvoorbeeld:

- *Een beschrijving van iemand door middel van dierbare voorwerpen van diegene of het huis of het landschap waar diegene gewoond heeft.*
- *Je zou ook een muzikaal portret kunnen maken; schilderen met muziek of het verhaal van de muziek gebruiken voor een schilderij.*

Beethoven is natuurlijk het meest bekend van zijn mooie muziek, zoals 'Für Elise', of 'The Moonlight Sonata' (Maanlicht sonate) of de bekende 5^e Symfonie ... TA-TA-TA-Taa...

- *Für Elise is bijvoorbeeld waarschijnlijk geschreven voor een mooie dame, op wie Beethoven een beetje verliefd op was.*
- *De muziek van 'The Moonlight sonata' zou je kunnen gebruiken als inspiratie voor het schilderen van een romantisch landschap met de maan weerkaatsend op het water, bijvoorbeeld.*
- *Of de krachtige muziek van de 5^e symfonie van Beethoven gebruiken voor het schilderen van een abstract schilderij.*

Je kan ook het verdriet van Beethoven schilderen of tekenen, dat hij op latere leeftijd helemaal doof werd en niet meer kon horen hoe zijn muziek gespeeld werd en hoe het klonk. Daar was hij heel verdrietig over.

Er zijn al heel veel portretten van de componist gemaakt, laat je inspireren door de portretten die bij dit artikel zijn geplaatst. Via deze [link](#) kun je naar muziek van Ludwig van Beethoven luisteren om nog meer inspiratie te krijgen.